



Liefde is als een knuffel(dier).

Als je liefde wilt krijgen moet je dat zien als een knuffel(dier), dat jijzelf in je armen vasthoudt. Iemand anders kan dat aan jou niet geven zolang jij dat in jouw eigen gesloten armen vast houdt. Je dient het eerst aan iemand anders te geven, voordat hij u dat kan terug geven, datgene (liefde) dat je diep van binnen zo graag zou willen krijgen.

Liefde is als voetballen.

Als je liefde wilt krijgen moet je dat zien als een voetbal, waarmee jij wilt voetballen. Iemand anders kan de bal naar jou niet terugschoppen zolang jij de bal bij jouw eigen voeten laat liggen, de bal in jou kamp ligt. Je dient de bal eerst naar iemand anders te schotten, voordat hij u de bal kan terug shotten, datgene (liefde) dat je diep van binnen zo graag zou willen krijgen.

Live Your Life ®

Guido Gezellestraat 12 - 8600 Diksmuide (Beerst) - GSM 0474/56.27.24 - BTW BE 0822.558.812

BANK: 973-0146376-37 - IBAN: BE62 - BIC: ARSPBE22

Info@LiveYourLife-Be.Eu - www.LiveYourLife-Be.Eu