

De Pracht en Schoonheid van de dingen in het leven.

In alles in het leven zit er pracht en schoonheid. Het is alleen een kwestie van er op de juiste manier (trillingniveau) naar te kijken. (Iedereen en alles in het leven heeft een bepaald trillingsniveau).

De dingen die op het eerste gezicht als NIET mooi, leuk, of aangenaam ervaren of waargenomen worden. Kunnen heel anders ervaren worden, als je het van op een hoger trillingniveau benadert. Dit wil zeggen, als jou trilling verhoogd is, als jij verandert bent. Wanneer jij verandert, verandert ook jou manier van waarnemen. Wanneer je de dingen anders gaat waarnemen of benaderen. Kan je plots dan toch die pracht en schoonheid zien. Daar waar je vroeger op een lager trillingniveau het net nog niet kon waarnemen of begrijpen. En dit is van toepassing op alles en elke situatie in het leven.

Elke sessie of behandeling helpt jou je trillingniveau te verhogen. Waardoor jij de dingen in het leven anders gaat waarnemen of zien, je verandert bent. En meer vreugde kan gaan waarnemen waar dit vroeger niet kon. Een blijvend dieper goed gevoel in jezelf.